

Deze nieuwsbrief wordt elke twee weken verspreid.

Afmelden? Stuur een mailtje naar 25xEurope@planet.nl met als onderwerp "afmelden nieuwsbrief".

Nieuwe bestemming: Slovenië

Geen file, heuvel of sneeuw houdt ze tegen; Joeri, Marianne en Godelief zijn op weg naar Slovenië. Ze verwachten maandag aan te komen. Bij aankomst proberen ze gelijk via de Studentenhuisvesting in Ljubljana een slaapplek te vinden. Ook moeten ze snel de juiste afspraken maken want dinsdag (8 februari) is het Preseren-dag, een culturele feestdag. France Preseren is een Sloveense dichter die leefde in de eerste helft van de 19^e eeuw. Alle instanties zijn tijdens de feestdag gesloten. Wel een goede dag om de cultuur op te snuiven. Zondag 13 februari reizen ze door naar **Hongarije**.

Reizigersteam uitgebreid

Op de website kon je al lezen dat Katy vanaf maart mee reist met 25xEurope, maar er zijn meer nieuwe reizigers! De 20-jarige Sanne reist vanaf september mee, zij gaat op reis kijken naar jongeren en politiek en naar welke films, kleding en boeken jongeren leuk vinden. Ook Roanne reist een paar maanden met ons mee. Ze is nieuwsgierig naar hoe jonge vrouwen in het leven staan. En hebben jongeren eigenlijk nog wel idealen? Kijk regelmatig op www.25xeurope.com voor het laatste nieuws!

25xEurope in gesprek met De Nieuwe Omroep

Over aandacht van de media hebben we niet te klagen, maar het kan altijd beter! De Nieuwe Omroep hoorde van 25xEurope en nodigde ons uit om te komen praten. Het project en de onderwerpen die we belichten passen goed bij de doelstellingen van de omroep. We gaan dan ook kijken of het mogelijk is dat 25xEurope gevolgd wordt door een cameraman. De Nieuwe Omroep zendt vanaf september uit op de Nederlandse televisie. Mogelijk is 25xEurope er dan ook te bekijken! Kijk voor meer info over de De Nieuwe Omroep op www.denieuweomroep.nl.

Donateurs gezocht

Een busje, zes reizigers, vijftientig landen, tientallen verhalen, honderden foto's, duizenden kilometers en ontelbare ideeën. Dat is 25xEurope. Maar ja, slapen, eten, reizen: alles kost geld. De reizigers moeten het doen met een minimaal budget. Maar misschien ken jij mensen waar we kunnen overnachten, heb je spullen die we mogen gebruiken of weet je een bedrijf dat ons wil sponsoren... Alle hulp is welkom! Stuur je reactie aan 25xeurope@planet.nl.

Media

Joanneke van der Toorn heeft voor BLIND!, een interdisciplinair online magazine, een artikel geschreven over de stichting 25xEurope. Het artikel gaat zowel over het reisproject als het onderwijsproject. Lees verder op: <http://www.ziedaar.nl/index.php?info=201>

Een terugblik

Hoe verging het Joeri, Joost en Godelief in Luxemburg en België?



Godelief voor het tijdelijke kot.



TV Brussel filmt Joeri.



Joost spreekt met scholieren.